

Herdenkingsdienst

voorafgaand aan de begrafenis van

Piet Hendrik van Gils
- Piet -

“Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond
Opwekking 123

24 november 1949

Waddinxveen

12 januari 2025



op vrijdag 17 januari om 11.15 uur in de Triomfatorkapel

Voorganger: br. J. van Staveren
Organist: dhr. P. Burger

ZEGEN (gaan staan)

Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem.
In die stad met paalen poorten, in het nieuw Jeruzalem.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.

BIJ HET UITDRAGEN ORGELSPEL 'Candle in the Wind'

Wij verzoeken u vriendelijk deze liturgie mee te nemen naar de begraafplaats.

Bij het graf:

Dankwoord door voorganger br. J. van Staveren

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4 : 13-18

Gebed

ORGELSPEL 'Ik ben de Heer die jou eens schiep' - Rolof Mulder

GEDICHT door Jannie van Gils

PRESENTATIE opgezet door de kinderen

OPENING EN WELKOM

ZINGEN:

1. Mijn Jezus, ik houd van U, in noem U mijn Vriend,
want U nam de straf op U, die ik had verdiend.

De grote Verlosser, mijn Redder bent U.

'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

2. Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij.

Toen U aan het kruis hing, toen was dat voor mij.

Voor mij de genade, een doornenkroon voor U.

'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

4. Als ik in Uw glorie, Uw heerlijkheid kom,

dan buig ik mij voor U in Uw heiligdom.

Gekroond met Uw heerlijkheid zal 'k zingen voor U:

“ 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.”

GEBED

ZINGEN:

't Hijgend hert der jacht ontkomen,

schreeuwt niet sterker naar 't genot

van de frisse waterstromen,

dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar de Heer,

God des levens, ach, wanneer

zal ik naad'ren voor uw ogen,

in uw huis uw naam verhogen?

Maar de Heer zal uitkomst geven,

Hij, die's daags zijn gunst gebiedt.

'k Zal in dit vertrouwen leven

en dat melden in mijn lied;

'k zal zijn lof zelfs in de nacht

zingen, daar ik Hem verwacht,

en mijn hart, wat mij moog' treffen,

tot de God mijns levens heffen.

SCHRIFTLIZING EN PREDIKING

ZINGEN:

1 Blijf bij mij, Heer', want d' avond is nabij.

De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!

Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m' ontvlieft,

der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

2 Weldra verloopt des levens kort getij,

vreugde verdoft, de glorie gaat voorbij.

Alles verzinkt, waar ik mij henen keer:

Gij houdt Uw trouwe, o blijf bij mij, Heer'!

3 'k Heb U altijd van node, dag en nacht,

slechts Uw genâ verwint des bozen macht.

Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?

Blijf bij mij, Heer', in nacht en zonneshijn!

4 Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,

tranen en leed zijn zonder bitterheid.

Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?

Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer'.

5 Houd hoog Uw kruis voor mijn verdonk'rend oog,

Licht in den schemer, leid mij naar omhoog!

De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:

in dood en leven, Heer', blijf mij nabij!

GEBED

IN MEMORIAM door zoon Robbie van Gils

Zingen:

Lichtstad met uw paarden poorten wond're stad zo hoog gebouwd.

Nimmer heeft men op deez' aarde, ooit Uw heerlijkheid aanschouwd.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefdesstem.

Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit.

En de stroom van levend water door de gouden Godsstad vloeit.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem.

Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.